

UITNODIGING

**De tragikomedie “O(p)paal !” van Pol Anrys
wil je niet missen!**

**Wij hopen u te kunnen verwelkomen op
onze voorstellingen die doorgaan op**

vrijdag 23 november 2012 om 20.00u

zaterdag 24 november 2012 om 20.00u

zondag 25 november 2012 **om 19.00u**

vrijdag 30 november 2012 om 20.00u

zaterdag 01 december 2012 om 20.00u

Prijs: 8€

In de zaal van de Pastoor De Clerckschool in Veltem-Beisem

kijk voor alle info en reservaties op

www.dedraaikolk.be

**TONEELKRING
DE DRAAIKOLK**



De Spelers (alfabetisch)

Tine Cooreman Inbreekster
 Paula Delauré Mia Simons
 David Eersels Frans De Pover
 Dirk Franck Techniker
 Johnny Imbrechts Donald Walschaerts
 Johan Smets Dr. Zurenborg
 Helene Tobback Samantha Steurs
 Hilde Vandenhoek Sofie Vandeuren
 Joke Vanden Eede Maddy De Busscher
 Dirk Verheyen David Goliath
 Nancy Verbiest Taxichauffeuse
 Lieselot Vervoort Juffrouw Dewinter

De Figuranten (alfabetisch)

Kristien Massy
 Hilde Vanmolkot
 ...

Medewerkers

Decor Bruno Bernard
 Gert Corveleyn
 Maurice Vervoort
 Michel Vleugels
 Joris Wuyts
 Klank & Belichting Tom Denon
 Bjorn Wierts
 Teksthulp Gerarda Demulder
 Sigrid Roovers
 Grime An Jorge
 Elly Vergison
 Rekwisieten Sarah Doms
 Rita Merckx
 Publiciteit Johan Somers
 Xavier Van Caneghem
 Reservaties Dany Empereur
 Webbeheerder Bram Van Melckebeke
 Productie Xavier Van Caneghem
 Elly Vergison
 Logistiek Dany Empereur
 Maurice Vervoort

O(p)paal !

Mensen willen graag op een of andere manier "in the picture" komen !
 Getuige daarvan zijn onder andere de talloze reality-TV-programma's waar telkenmale
 bliken vol kandidaten op het scherm worden gegooid.
 En raken ze niet op TV, dan maar op een andere manier. De regionale pagina's van
 de kranten staan vol van initiatieven en pogingen om één of ander record te vestigen
 of nog nooit gedane uitdagingen aan te gaan ... En dat is een wereldwijd fenomeen.

Getuige daarvan is het Guinness World Records Book, waar duizenden
 wereldrecords, gevestigd van waar ook ter wereld, in staan opgenomen. Dat gaat
 van natuurfenomenen over topsportprestatie tot de meest gekke, onnozele of zelfs
 belachelijke wereldrecords.

In " O(p)paal ! " wil David, die door het leven gaat met één groot doel voor ogen ...
 beroemd worden, een wereldrecord vestigen dat wordt opgenomen in het Guinness
 World Records Book.

Na een aantal eerder mislukte pogingen van andere records laat hij zijn keuze vallen
 op het wereldrecord ... paalzitten !

David is getrouwd met Mia en voor haar staat heel haar huwelijksleven in het teken
 van het getal "21" . Beiden zijn geboren op de 21-ste van de maand en ze zijn dan ook
 niet toevallig op 21/12 getrouwd. Op 21 december van dit jaar vieten ze uiteraard hun
 21ste huwelijksverjaardag, hun "Opalen" bruiloft en Mia is van plan om van dat feest
 een grootse gebeurtenis te maken.

Het wereldrecord paalzitten staat echter op ruim een half jaar en de einddatum waarop
 het record gehaald zal worden, komt héél dicht bij 21 december ... Dit alles leidt
 uiteraard tot heel wat conflicten en spanningen tussen Mia en David, die hoewel ze
 getrouwd zijn, eigenlijk twee eenzame mensen zijn die naast elkaar leven.

"O(p)paal !" is bij momenten heel erg grappig soms ontroerend of spectaculair, maar
 eigenlijk is het een mooi maar tragisch verhaal waarin we twee mensen, verblind
 door hun obsessie uit elkaar zien groeien. Een verhaal van bij ons dat door zijn
 herkenbaarheid ongetwijfeld zal blijven "plakken".